

KINDER MANIFEST

KINDEREN OVER ASIELBELEID
EN KINDERRECHTEN

1. MIJN DROOM IS DAT IK NIET STEEDS MOET VERHUIZEN.
DAT IK NIET STEEDS AL MIJN VRIENDEN KWIJTRAAK

2. IK WIL ZO GRAAG SPELEN MET
NEDERLANDSE KINDEREN

3. IK WILDE DAT IK IN EEN HUIS WOONDE EN NAAR
EEN NORMALE SCHOOL MOCHT

4. IK WENS DAT HET KINDERPARDON ALLE KINDEREN DIE MEER
DAN 5 JAAR IN NEDERLAND WONEN EEN THUIS GEEFT

5. IK WENS DAT ELK ASIELKIND EN ZIJN OF
HAAR FAMILIE EEN BUDDY KRIJGT

6. IK DROOMDE DAT ELK KIND ONDERWIJS KRIJGT
DAT PAST BIJ WAT HET KAN EN HOOPT

7. HET LIEFST WILDE IK DAT NASCHOOLSE OPVANG
OOK VOOR ASIELKINDEREN ZOU ZIJN

8. IK WILDE DAT ALLEEN DE BURGEMEESTER VAN MIJN DORP OF
STAD DE BAAS WAS OVER WAT ER MET MIJ GEBEURT, EN NIET
DE REGERING

9. IK WENS DAT IK VEEL MEER CONTACT HEB MET
DE WERELD BUITEN DE OPVANG.